

De Bijbel, helder of dubbel?

Daarover hoopt drs. J.P.C. (Jaap) Vreugdenhil uit Apeldoorn op uitnodiging van de initiatiefgroep in 't Harde met ons te komen spreken.



Over deze lezing

Hoe kan het dat er zoveel verschil van uitleg is over allerlei Bijbelteksten?

En hoe zit het met teksten die we niet kunnen uitleggen?

Wijst de Bijbel ons een duidelijke weg, of vergt die van ons creatieve interpretatie en zelfs improvisatie?

Deze lezing gaat niet alleen op deze vragen in, maar ook op enkele manieren waarop de duidelijkheid van de Bijbel wordt tegengesproken vanuit de moderne hermeneutiek.

Enkele jaren geleden heeft Jaap Vreugdenhil op verschillende plaatsen in het land over dit onderwerp gesproken. Het blijft een bijzonder actueel onderwerp. Als we de ontwikkelingen en soms hoogoplopende discussies in kerkelijk Nederland volgen, blijkt dat het antwoord op deze vraag heel verschillend wordt ingevuld.

Is de Bijbel helder of dubbel?

Deze lezing vindt plaats op Deo volente

woensdagavond
21 september 2022

De bijeenkomst begint om **20.00 uur**. U bent welkom vanaf 19.30 uur.

Na de pauze gaan we samen over het onderwerp in gesprek. Het is de bedoeling om ca. 22.00 uur af te sluiten. Daarna is er nog gelegenheid om na te praten. De lezing vindt plaats in de **Maranathakerk** in 't Harde aan de **Bovendwarsweg 2c**.

Deze lezing wordt georganiseerd door
GK 't Harde e.o. | Initiatiefgroep 'De Bron'
<https://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl>